

## Brief van de pastoor aan het begin van de Goede Week

Beste parochianen

Aan het einde  
van veertig dagen vasten  
in eenzaamheid  
werd Jezus beproefd.  
Hij kreeg honger (Mt.4,2)  
Daarna doorstond  
hij de beproeving.  
Hij bezweek niet  
voor de verleiding  
om voedsel, eer en macht  
te 'hamsteren'.

Weken hebben wij  
nu door gebracht  
in afzondering,  
al dan niet zelf gekozen.  
Dit gaat ook u allen aan  
in onze parochie.  
De oproep om thuis te blijven  
zich te onthouden  
van fysiek contact  
is voor ons allen een ware beproeving.  
Voortdurend is er de verleiding  
om toch elkaar op te zoeken.

Het valt ons zwaar.  
Sommigen zijn ziek geworden  
anderen zijn aan het zorgen.  
De stilte weegt loodzwaar  
voor wie alleen thuis is.  
En wie in de zorg werkt  
loopt extra risico.  
Allen die menen  
hiervoor bespaard te blijven,  
merken hoe leeg de straten zijn,  
en hoe de vaste structuur ontbreekt  
door het wegvallen van werk en kerk,  
van school en verenigingen,  
en worstelen met de veranderingen.

Nogal wat mensen  
hebben het moeilijk  
met de boodschap  
van de overheid  
dat wij, wat de crisis betreft,  
nog maar aan het einde zijn  
van het begin.

Na deze eerste weken  
van teruggetrokken leven  
moet de echte beproeving  
nog beginnen.  
Nu begint de periode  
dat menigeen snakt naar herstel van contact  
naar weer aan het werk kunnen  
of elkaar weer de hand schudden,  
ja, liever nog omhelzen!  
Juist nu het lente is,  
het Pasen wordt,  
begint pas echt het gemis  
van het drinken uit de ene beker  
en van het ene brood,  
van het samen zijn.

Deze moeilijke boodschap  
van de overheid  
komt overeen  
met hoe wij jaarlijks het einde ervaren  
van de weken van vasten en onthouding  
van bidden en een offer brengen  
voor het behoud van de ander.

Evenals in andere jaren  
blijkt in de veertigdagentijd namelijk,  
dat aan het einde van al die weken,  
je slechts staat aan het einde  
van het begin.

In de komende dagen  
van de Goede Week  
is het verdriet niet geweken,  
noch de berichten van lijden,  
en van doodsdreiging.

Hoopvolle berichten  
over een afname van het aantal besmettingen  
het mogelijk afvlakken van de curve  
zullen zich de komende tijd mengen  
met berichten van een toenemend  
aantal overledenen.

Zo mengen tranen zich  
van vreugde en verdriet  
bij Jezus als hij  
de stad Jeruzalem  
met haar inwoners beziet  
als zij de ene dag bij zijn intocht roepen  
'Hosanna, de koning van David'  
en niet veel later 'Kruisig hem!'.

In de Goede Week  
zullen wij door de corona crisis  
en alles wat wij doorstaan  
het verhaal van Jezus' lijden en sterven  
intens beleven:  
hoe hij, Jezus, alles heeft volbracht  
wat menselijk is,  
- ons leven, onze dood –  
en het dan aardedonker wordt.  
Hoe zullen wij de stilte beleven,  
die na zijn dood intreedt,  
nu stilte al wekenlang  
ons leven beheerst?

Te weten dat onze Heer, onze redder,  
de koning van de vrede,  
gestorven en begraven is,  
maakt deze stilte, de leegte,  
zwaar om te verdragen,  
nu Hij niet meer bij ons is.

Aan het begin van de Goede Week  
staan wij ook aan het begin  
van nog meer benauwde uren.  
Er staat ons in deze crisis  
nog meer te wachten  
dan wat we al hebben ervaren.  
Er zullen nog vele kwade dagen zijn  
van verdriet om de doden,  
van teleurstellende eenzaamheid,  
van het uithouden zonder verlossing,  
zonder uitzicht op een einde.  
Het lijden en sterven  
van onze Heer, Jezus Christus,  
bepaalt ons erbij,  
hoe wij deze komende tijd  
zullen doorkomen.

Nu ons geduld nog meer wordt gevegd,  
en wij vernemen  
dat de dagen van afzondering  
zullen voortduren,  
zullen wij langer worden beproefd.  
Maar dat betekent niet  
dat wij nu aan het einde,  
nu alles zwaarder wordt,  
moeten vrezen dat wij zullen bezwijken  
onder de last die op ons drukt.

Want troost en blijdschap  
blijven diep in ons aanwezig.  
Die troost en blijdschap  
zijn gegrondvest in het weten  
dat een crisis, alvorens te eindigen,  
zich aan het einde  
eerst zal verdiepen.  
Voordat de verlossing zich aandient,  
zullen er eerst nog dagen komen  
die donkerder zijn  
dan de dagen ervoor.

De gemeente van Jezus Christus  
heeft in haar geschiedenis  
meerdere crises, zoals epidemieën,  
doorstaan.  
Ze is er zelfs sterker door geworden.  
De Kerk wist juist in die periodes  
van het naderende einde,  
en van de dood,  
die overal heerste,  
te overleven  
door vol te houden met waken en bidden.  
Dat is te doen waar zij sterk in was:  
duidelijk maken aan de wereld  
waarin, of beter 'in wie'  
onze hoop en vertrouwen  
zijn gelegen.

Juist op momenten  
dat het zwaarder werd dan voorheen  
- in de dagen dat de beproeving toenam  
en niemand kon zeggen  
wanneer het einde dáár was -  
bleef de christenheid hoopvol bidden  
en vertrouwen.

Nu algemeen bekend is,  
dat wij aan het begin van de Goede Week,  
nog niet verlost zijn,  
maar nog meer dan voorheen  
zullen moeten verduren,  
zullen wij, christengemeente,  
des te vuriger bidden,  
wetend dat de stille dagen  
de beelden van overvolle ziekenhuizen  
zullen voorbij gaan,  
en dat de berichten over corona  
voorgoed achter ons liggen.

Die eindeloze dagen van waken en bidden  
zullen zijn overgegaan  
in dagen van lofzang.  
Vastendagen zullen feestdagen zijn geworden:  
dagen waarop we niet langer in afzondering zijn,  
maar samen in gemeenschap,  
dagen van samenkomsten  
waarin we het leven vieren,  
met eten en drinken.

Het Licht van Christus  
dat van de nacht een dag maakt  
en de duisternis doet wijken voor het licht  
zullen wij zien stralen voor onze ogen.

Wanneer? Niemand kan weten wanneer  
dat zal zijn. Maar dat die dagen komen  
weten wij. Blijf daarom waken. Geef de moed niet op.  
Houd vol!

En in de tussentijd,  
houd de olie gereed voor als de bruidegom komt,  
midden in de nacht. Opdat, wanneer hij komt,  
hij je vindt, en je lamp brandend.  
Dan zal het Pasen zijn.

Henk Schoon

3 april 2020